

Pinksterweekend 2010 Schoorl



Natuurwerkgroep Liempde
21-22-23-24 mei 2010

Vrijdag 21 mei

Het pinksterweekend begon stralend. De zon stond hoog aan de lucht en het waaide wat. Om half een kwamen zes Rooienaren bij elkaar om met 2 auto's richting Schoorl te rijden. Het vroege tijdstip was vanwege de verwachte Pinksterdrukte.

Alles liep echter gesmeerd en anderhalf uur later zat het gezelschap aan een ronde-tafel-koffie-rondje in de buurt van Alkmaar. Wie kon toen bevroeden dat het stel 10 kilometer voor de eindstreep in een file zou belanden.

Om 4 uur werd het volgende terras gekeurd en wel in Schoorl. Tegen zessen viel het zestal het Doopsgezind Broederschapshuis binnen, waar bleek dat velen zich inderdaad al verbreed hadden. Anneke en Maarten werden wel gemist. Zij zouden pas zondag arriveren.

Koffie was er en Marina, geassisteerd door Dick en Gerard, schotelde iedereen een geweldige maaltijd voor, bestaande uit o.a. broccoli-, prei-, aspergetaart, en enkele heerlijke salades. Dit allemaal van eigen brouwsel.

De afwas was een heftig gebeuren. De bestelde Truus was niet aanwezig, dus moest alles met de hand. Er werd getrokken en geduwd om toch maar mee te mogen doen, zowel door de mannen als de vrouwen. Samen sta je ook sterk! Gecommandeerd werd er overigens ook. Al eerder was weekendgids Wilbert Kerkhof uit Alkmaar aangeschoven. Hij gaf nadat de rust was weergekeerd een korte lezing over zand, strand en achterland.

Dit hield in: Het ontstaan van het landschap Noord-Kennemerland in Noord-Holland. Hij legde uit hoe het programma in elkaar stak en had enkele foto's van eventuele vondsten bij het korren van zaterdagmiddag. Ook waarschuwde hij het woord Vuurjuffer niet in de mond te nemen, vanwege de recente branden die achter het Broederschapshuis hebben gewoed.

Gerard deelde wat schriftelijke informatie uit.

Zo'n eerste dag om 9 uur in de avond is iedereen nog nieuwsgierig naar de omgeving en nog lang niet moe. Dus werd besloten om even in Hargen aan zee naar de zee te gaan kijken. Dat is voor Brabanders van oost- en midden- toch geen alledaagse aanblik. Zij weten dan ook niet dat het in een vestje of een truitje, bij een stevige noordenwind en mist, heel koud kan zijn aan het strand. Een uitbundig jodelende nachtegaal warmde hen wat op. Sommigen zeurden dat het strand niet betegeld was, anderen repten steeds over ongezien harig kruiskruid, omdat het daar te koud voor was. Wat ze wel zagen en hoorden was een visdief op een strekdam, wat scholeksters en een sprinkhaanzanger.

Terug bij de groepsaccommodatie hoorde Dirk rugstreepvossen roepen, vanuit een laagte in een weiland aan de overkant.

De avond werd afgesloten met een borrel en bijzonder veel klets. Alle eventuele waarnemingen voor het weekend werden benoemd zoals: duinhagedis, duinpaardenbloem, duinsluiper, zoals Tinus genoemd werd omdat hij een poging had gedaan om door het struikgewas de nachtegaal te benaderen.

Zaterdag 22 mei

Om 6 uur waren de eerste vijf vogels al uit hun bed. (Anneke en Maarten werden weer erg gemist). Na wat geworstel kwam het gezelschapje boven op de zandrug achter het groepsverblijf aan. Het was stil in de overwegend naald-bossen. Dat was ook niet zo'n wonder, want het grootste deel zag er zwart geblakerd uit. Een mooi uitzicht over een groen met een laagje mist bedekt binnenland hadden ze wel. De zee bereiken zat er niet in, want de duinstrook was er ongeveer 5 km. breed.

Via een zeer steile duinzandwand ofwel klapzand-afdaling met veel kever- en andere loopsporen, konden de vroege vogels netjes op tijd bij het ontbijt aanschuiven. Wilbert arriveerde tegen negen uur in de eetzaal. Mooi op tijd om de heerlijke koffie van Dick's hand nog even soldaat te maken. Daarna nam hij het hele gezelschap op sleeptouw naar de Putten in Petten. Een vogelreservaat dat 100 jaar geleden is ontstaan door een uitgraving om de Hondsbossche zeevering te verstevigen. Wilbert kreeg hier assistentie van Rutger Polder. Alle vogelaars in het gezelschap konden hun hart ophalen met een poserende, jubelende rietzanger, een groot aantal kanoeten en steenlopers, kluten, lepelaars, aalscholvers, visdieven, zilverplevieren, tureluurs, grote sterns, bonte strandlopers, een broedende zilvermeeuw en nog veel meer.

Voor de molen, die het Hollands aan het weidse landschap versterkte, was nauwelijks aandacht. Over de dijk van de Hondsbossche zeevering drentelde de groep terug naar de parkeerplaats. Telkens kwam er weer iets in de verrekijkers of telescopen zodat iedereen weer pas op de plaats maakte. Het hoogtepunt van de waarnemingen waren wel de twee grijze zeehonden, die voorbij zwommen al waren de vlugge drieteenstrandlopertjes ook wel koddig om te zien. Opmerkelijke plantenmensen vonden hertshoornweegbree.

Niet zo mooi was de aanblik van een verdrinkende aalscholver op zee, die met zijn poten verstrikt zat in een net.

Na afscheid te hebben genomen vanwerden de meegebrachte boterhammen verorberd bij de auto van de organisatie, omdat daar Dick's koffie en andere drankwaren aanwezig waren en werd de lunch verder afgemaakt op een terras in Bergen aan Zee. Natuurlijk gidste Wilbert de deelnemers feilloos naar de bestemde plaats. Volgens Dirk, was de donkerbruin gekleurde vreemde vogel, die al aan een tafeltje aandacht zat te trekken, achter een eveneens donkerbruine zonnebril, een rasechte terraspieper. Na een beetje geharrewar over niet gebrachte drankjes, was Marina even uit beeld. Kwijt.. nee hoor...Dick kreeg verse sokken uit een plaatselijke winkel.

Wilbert had voor half twee een afspraak gemaakt met enkele mensen van het plaatselijke IVN om te gaan "korren". Wat korren inhield was vlug duidelijk. Men trok een lang sleepnet ofwel kornet over de bodem van de zee om langs de kust levende beestjes en resten daarvan op te halen. De vangsten werden in een witte bak bekeken, benoemd, besproken en gefotografeerd. Het korren was zwaar werk, dus moesten de sterke, stoere lieden uit de groep hun handen laten wapperen, zoals Gerard, die ondanks zijn laarzen natte voeten opliep, bij het slepen van het net. Anderen werden geacht met de bolderkar het strand te slechten. Schrijver dezes was blij op dat moment toevallig fotograaf te zijn!



De inhoud van de eerste vangst

In de witte bak, die twee keer werd gevuld, lagen diverse schelpen, een botje, een scholletje, ribkwalletjes, garnalen, zeesla en nog veel meer. Het was een zeer interessante bezigheid. Na het korren wandelde iedereen (nou ja, bijna iedereen, want Dirk en Bernadette liepen natuurlijk verloren) naar het IVN-gebouw voor koffie en het bekijken van nog veel meer moois dat was uitgesteld in dit Natuurcentrum met de naam Parnassia. Na de heemtuin te hebben bekeken, besloot Hans met zijn 5 hoofdige harem te voet langs de kustlijn terug naar Schoorl te gaan.

De rest zette zich in de auto's.

Wilbert had zich al eerder naar het Broedershuis begeven. Hij was deze dag behalve gids en reislei(ij)der, ook de kok van het gezelschap. Hij bleek een meesterkok. Zijn Indische rijsttafel met alles erop en eraan was overheerlijk.

Als extra verrassing had hij ook nog een toetje van anijscake met bessengelei, mango en gold kiwi gemaakt. Dirk waste mee af!!

's Avonds werd er een kaartje gelegd, wat gebuurt, de bus gehaald en natuurlijk een glaasje gedronken op de fantastische dag.



Het kookboek van Wilbert

Zondagochtend 23 mei

Wilbert vertelde dat de rugstreepad die tegenover het groepsverblijf volop riep overal in de buurt voorkwam. Mocht het niet geloofd zijn, dan kwam 's nachts het bewijs toen schrijver dezes midden in de nacht het toiletgebouw opzocht en daar in de dames-wc een heuse rugstreepad aantrof. Bij Brabanders niet zo'n algemene soort, dus viste ze haar veldmaat uit zijn bed, die zo hard uit zijn slaap opschrikte dat de buurvrouw in de volgende kamer er waarschijnlijk wakker van was geworden. Want net toen in horizontale pose op een kille tegelvloer de foto's van het beestje waren gemaakt en de twee in nachtkleding het damestoilet verlieten, verscheen de buurvrouw. Zo te merken dacht ze echt dat deze twee Bourgondiërs dronken waren, want ze hadden een beestje in een grote handdoek en fotoapparatuur om de nek.

Toch stonden de twee nuchter en fit al weer om zes uur samen met de andere drie vroege vogels (weer werden Anneke en Maarten gemist) bij geleende fietsen om naar het vogelmeer te trappen. Daar troffen we een landschap van ongekende schoonheid. De zon, een laagje blauwwitte mist tussen duintoppen en bruine heide, groene boompjes, geel

wuivend pijpenstrootje en een boom op de achtergrond, die de takken ten hemel uitstrekke, deden gezamenlijk het landschap Oosters lijken. De koeien, met hun gele oorbellen die even later uit de mistlaag bij het meer te voorschijn kwamen waren echter weer oer-Hollands. Een witte kwikstaart drentelde langs het water, een stormmeeuw stond roerloos langs de waterlijn, bergeenden gingen op de wieken, de waterrand zag zwart-bruin van de vele kikkerdikkopjes, een grasmus ouderpaar voerde hun jongen en een jacobsvlinder legde het lootje. Natuurlijk bespeurde Dirk als eerste een grote vos. Zijn weekend was hiermee al weer geslaagd.

Mooi op tijd kwam het vijftal bij het ontbijt aan. En...verrassing... Anneke en Maarten!! Niet alleen dat het zo gezellig is als ze er zijn, maar ook omdat Anneke het schrijven van het verslag van mij over zou nemen.



tja, een rugstreppad moet ook naar de wc

Zondag 23 mei

Omdat wij zaterdag naar een verjaardagsfeest gingen van iemand die tachtig werd, waar we dus echt wel naar toe moesten, konden we ons pas op zondag aansluiten bij het Pinksterweekend. Dus de wekker op 4 uur, kwart voor vijf vertrokken uit Boxtel en half zeven al: plaats van bestemming bereikt De vroege vogels zijn al op de fiets naar het Vogelmeer vertrokken en de anderen zijn nog onder zeil. Het is een prachtige ochtend, we verkennen de omgeving, beklimmen een heel steile en hoge trap en daarna nog een stuk mul zand van het duin, en hebben dan een prachtig uitzicht over het lage land achter de duinen, nog in nevelen gehuld. Half acht is het ontbijttijd, we dalen af, de duinen vlakbij Schoorl zijn knap hoog. Iedereen druppelt binnen in het dagverblijf en we worden heel hartelijk begroet en bijgepraat over wat er al beleefd is. Lekker ontbijten en ons installeren op de kamer en om negen uur vertrekken we met de gids ,Wilbert, naar het Zwanenwater in plaats van het Vogelmeer,dit omdat er door het koude voorjaar nog bijna geen libellen zijn en er rond het Zwanenwater van alles te zien is, je kijkt je ogen uit. Al direct na de ingang zit er een grote nachtvlinder in het gras, die moet op de foto en Jeanne haalt moeilijke toeren uit om hem op de kiek te krijgen. Na opzoeken blijkt het een "wapendrager" te zijn. Even verderop begint het feest voor de floristen, orchideeën in grote hoeveelheden . Op het eerste gezicht lijken ze allemaal dezelfde, maar een paar mensen met plantenboekjes vertellen dat er volgens hen vier soorten zijn: de gevlekte, de vleeskleurige, de breedbladige orchis (alle drie met paarse bloem), en de keverorchis. Deze is groenig en valt daardoor in het gras niet zo op, je moet best goed kijken om deze te vinden. De nachtegaal laat zich horen, we zien een paartje koekoek, horen de sprinkhaanzanger en Toon "vangt" hem in de telescoop. Onderweg staan er langs het pad diverse bijzondere planten als

ratelaar, blauwe vleugeltjesbloem, heide kartelblad, en stekelbrem. We beklimmen een hoog duin en zien dan het tweede grotere meer, waar veel aalscholvers en meeuwen zijn. Geen lepelaars deze keer. Langs de trap die we weer afdalen staan veel duinroosjes en ze beginnen al te bloeien. De rietgors, de rietzanger en de blauwborst laten zich goed horen en zien. Er is een pad naar een nieuwe vogelwand, het water ernaast staat vol prachtig geel bloeiend moeraskruiskruid, of is het moerasandijvie? Door de drukte bij de vogel kijkwand sta ik even te wachten en ontdek een mannetje zandhagedis, prachtig smaragdgroen ligt hij te zonnen op een gedroogde koeienvlaai. Ik roep Bernadette zachtjes want ik wil de hagedis niet wegjagen, maar hij blijft goed op zijn plekje zitten, en er zijn heel wat foto's gemaakt.



Ons fotomodel

De wandeling gaat weer verder, 't is best een eindje als er zoveel te zien is en het neemt zijn tijd. Bijna bij het eind is er een zandvlakte en daar kijken we speciaal naar wat insecten. Wilbert vangt een bronzen zandloopkever, het beestje is prachtig, onder de loupe bekeken. Ook wijst hij de witbaardzandbij en vertelt over de grote bloedbij, die parasiteert op een ander insect, maar als je dat niet meteen opschrijft vergeet je de naam van dat beestje al snel. Aan het eind van de rondwandeling zien we nog een torenvalkje "bidden", dan stappen we weer in de auto's en rijden naar Schoorl, komen langs "De Putten" en zien hier wel een lepelaar. Lekker lunchen en de middag is vrij. Het is heerlijk weer dus iedereen kan gemakkelijk een plannetje maken en 's avonds komen de verhalen, wat iedereen gedaan heeft. Dick en Marina hebben een mooie fietstocht van dertig kilometer gemaakt richting Alkmaar, een groepje is naar Broek op Langendijk gegaan en heeft daar heerlijk op het terras gezeten bij de bekende Broeker Veiling, een groepje is op de fiets door de duinen gaan zwerven en heeft 's avonds de zon in de zee zien zinken bij Camperduin. Wij hebben vanaf het bezoekerscentrum een flink eind door het bos gelopen, want we wisten van een vorig bezoek aan Schoorl dat er langs de Lange weg (heet niet voor niets zo) rondbladig wintergroen stond en dat hebben we terug gezocht, en gevonden. Op de foto, coördinaten inmeten en weer verder, langs het Vogelmeer, waar we nog een rodelijst plantje vonden, namelijk oeverkruid. (Klein onopvallend grasachtig plantje, het staat er massaal maar als je het niet gezien hebt heb je ook niets gemist.) Onderweg ook nog viltganzerik en vijfvingerkruid aan het lijstje toegevoegd en door het verbrande stuk bos terug via het viertrappenpad naar ons verblijf. Daar is nog niemand, dus gaan we een hapje eten bij "De

rustende jager”in Schoorl. Als iedereen 's avonds weer binnen is worden de belevenissen verteld en er wordt een potje gekaart, maar als het donker is komt Jeanne zeggen dat de rugstreepadden roepen. En inderdaad, als je buiten komt is het een oorverdovend lawaai. Jeanne, Bert, Toon, Dirk en wij halen foto toestellen, zaklantaarns enz. te voorschijn en trekken naar het vochtige stuk weiland tegenover het gebouw, aan de andere kant van de weg. We klimmen over de draad en gaan naar het natte stuk en onmiddellijk verstomd het geluid. Ze hebben ons natuurlijk horen komen en wachten tot we weer weggaan, maar dat doen we niet. Dus beginnen ze toch maar weer herrie te maken en kunnen we de mooiste foto's maken van de rugstreepadden met kwaakblaas en een enkele amplex, ongeveer tien padden vinden we in de ondiepe poel, we krijgen niet gauw genoeg van het schouwspel. Maar na een poosje toch maar weer terug over het hek en naar onze stek.

Maandag 24 mei

De volgende morgen begint de lijster al te zingen voordat het licht is, dus het nachtje is maar kort. Zeven uur begint iedereen alvast een beetje zijn spullen bij elkaar te zoeken want dit is de laatste dag, om half acht is het ontbijt en negen uur is Wilbert weer aangekomen uit Alkmaar. We gaan naar Camperduin, op het strand en langs de strekdammen en vloedlijn kijken wat er te vinden is. Eerst in noordelijke richting langs de Hondsbossche Zeewering. Het waait lekker, maar het is niet zo koud als zaterdag bij Bergen, we hebben ons er ook beter op gekleed. Als je het strand oploopt denk je dat er helemaal niet zo veel ligt aan schelpen en zeedieren, maar je merkt al gauw dat zoveel ogen samen ook heel veel vinden. Wilbert heeft een volledige lijst gemaakt, zie bijlage. We vinden krabben, zeesterren, kwallen, ook hele kleine, de zeedruifjes. Een heel mooie vondst is een heremietkreeft, uitgebreid gefotografeerd toen hij wel, of niet, of toch wel... uit de schelp wou komen. Een half vergane, maar toch nog goed te herkennen slijmvis is ook speciaal, evenals een slibanemoon. Een paar uurtjes zijn zo voorbij en we zoeken het terras van Minkema op en worden getrakteerd op koffie met gebak en Wilbert vertelt wat er allemaal gevonden is. De hanggliders boven de duinen geven een prachtig zomers sfeer beeld. Een beetje weemoedig rijden we naar "huis", lunchen en Maria bedankt namens ons allemaal onze gids Wilbert, Marina en Gerard voor het organiseren van dit fijne Pinksterweekend, ruimen vliegenvlug (de bekende vele handen en het lichte werk)de verblijfsruimte op en nemen hartelijk afscheid van elkaar, en zeggen tot volgend jaar, in de Franse Ardennen.



Camperduinse zonsondergang

Soortenlijst Pinksterweekend 2010

Vogels:

steenuil	sprinkhaanzanger	visdief
bosuil	nachtegaal	zilvermeeuw
buizerd	fitis	stormmeeuw
torenavalk	rietzanger	grote stern
sperwer	rietgors	kokmeeuw
bruine kiekendief	kleine karekiet	kleine mantelmeeuw
	grasmus	Temminck strandloper
houtduif	merel	drieteen strandloper
	zanglijster	bonte strandloper
koekoek	tapuit	kanoet
	vink	kluut
gaai	roodborsttapuit	goudplevier
ekster	grote bonte specht	zilverplevier
kauw	groene specht	bontbekplevier
zwarte kraai	kneu	steenloper
	graspieper	tureluur
fuut	boompieper	oeverloper
aalscholver	boomleeuwerik	scholekster
wilde eend	braamsluiper	rosse grutto
tafeleend	roodborst	grutto
kuifeend	kruisbek	lepelaar
slobeend	winterkoning	kievit
bergeend	gekraagde roodstaart	wulp
eidereend	tjiftjaf	patrijs
meerkoet	blauwborst	
	goudhaan	
grauwe gans	witte kwikstaart	
grote canadese gans	boerenzwaluw	

Planten:

duinroosje	duinreigersbek	3-kleurig viooltje
kraaiheide	grote klis	ratelaar
moeraskruiskruid	waterzuring	blaartrekkende boterbloem
vleugeltjesbloem	eikvaren	hertshooiweegbree
deens lepelblad	zeelathyrus	brede orchis
gevlekte orchis	purperorchis	keverorchis
ratelaar	tormentil	vleugeltjesbloem
muizenootje	heidekartelblad	kruiwilg
kleine waternavel	rolklaver	stekelbrem
gaspeldoorn	zilte schijnspurrie	knolboterbloem
zilver schoon	heelblaadje	egelsboterbloem

Overigen:

vos
konijn
haas
gewone zeehond

zandhagedis
kleine watersalamander
groene kikker
bruine kikker
rugstreepad

sint-jacobsvlinder
wapendrager
kolibrievlinder



Kraaiheide

Waarnemingenlijst Strandexcursie Camperduin 23-5-2010

De excursie werd gelopen door 25 mensen van de Natuurwerkgroep Liempde en werd begeleid door Wilbert Kerkhof van de Strandwerkgroep KNNV regio Alkmaar.

Bij mooi zonnig weer, weinig wind en laag water zijn we eerst twee pieren van de Hondsbossche zeekering gaan inspecteren. Daarna is de laagwaterlijn vanaf Camperduin naar het zuiden bemonsterd en tevens twee van de daar gelegen strekdammen.

Waarnemingenlijst.

Schelpen

1. Gewone alikruik
2. Gewone tepelhoren
3. Halfgeknotte strandschelp
4. Stevige strandschelp
5. Zaagje
6. Nonnetje
7. Kokkel
8. Platte slijkgaper
9. Strandgaper
10. Venusschelp
11. Ruwe boormossel
12. Rechtsgestreepte platschelp
13. Mossel
14. Oester
15. Amerikaanse zwaardschede
16. Tere platschelp
17. Gewone zeekat
18. Gewone tapijtschelp (een dag eerder gevonden door een van de excursieleden)

Kreeftachtigen

1. Strandkrab
2. Noordzeekrab
3. Breedpootkrab
4. Heremietkreeft
5. Zeepokken
6. Vlokreeft
7. Strandvlo
8. Garnaal

Wieren

(bruinwieren)

1. Kleine zee-eik
2. Blaaswier
3. Knotswier
4. Japans bessewier

- (groenwieren)
5. Darmwier
 6. Zeesla
(roodwieren)
 7. Gewoon hoorntjes wier

Holtedieren

- Zeedruifje
- Oorkwal
- Blauwe haarkwal

Hydroidpoliepen

- Geknoopte zeedraad
- Harige vliescelpoliep
- Zeerasp
- Sertularella sargosa

Zeeanemonen

- Slibanemoon

Vissen

- Geep
- Slijmvis
- Spiering

Waarnemingen insecten Zwanenwater

1. Zanddoortje
2. Zeggedoortje
3. Knosprietje (nimf)
4. Bronzen zandloopkever
5. Witbaard zandbij
6. Grote bloedbij



Zeedruif